



BOVENBOUW

Voorbereiding Cultoer 2018

Nodig:

- Tekenpapier, 2 vierkantjes van 5 x 5 cm per leerling
- Satéprikkers
- Een bloembak/ bloempot/ bak met zand

Start: kringgesprek

Inleiding: binnenkort komt de CULTOER langs.

- Waar komt het woord Cultoer vandaan? (Cultuur van: dat wat mensen maken. Toer van: tocht of reis: de Cultoer komt langs bij alle scholen in Heusden)
- Wat is allemaal cultuur? Wat is allemaal kunst? Wat voor kunstvormen heb je?
- Wie doet zelf buiten school iets aan kunst of cultuur?

Uitleg thema: dit jaar heeft de Cultoer een thema (hetzelfde als de boekenweek): *Kom erbij!*

- Wanneer vraag je iemand om erbij te komen?
- Verzin 10 dingen die je niet alleen kunt doen.
- Wie kan er een voorbeeld geven van hoe een vriendschap begint? Dat mag een verhaal uit een boek zijn, zelf verzonnen, zelf meegemaakt etc.
- Bedenk (in je hoofd, hoeft niet hardop) iemand die wel een extra vriend zou kunnen gebruiken
- Stel dat jij die vriendschap zou willen starten, wat zou een eerste stapje kunnen zijn?

Opdracht



Maak een zelfportret op een klein rondje of vierkantjes. Lijkt het goed?

Teken op een tweede rondje/ vierkantje wat jij de allerleukste kunstvorm vindt.

Plak de twee tekeningen aan elkaar met een satéprikker er tussen, zodat je een soort lollie krijgt met een portretje en aan de achterkant een muzikant/danser/schilder etc.

Leg alle resultaten naast elkaar en laat om beurten een kind een klasgenoot er bij in de bloempot steken. Wat een vrolijkheid: iedereen komt erbij!



Reflectie Cultoer 2018

Nabespreking

- Welke kunstvormen zag je?
- Kende je iemand?
- (hoe) zag je het thema 'Kom erbij' terug komen in de Cultoer? Wat heeft het meeste indruk gemaakt? Verzin daar zoveel mogelijk woorden bij (raar, grappig, ondeugend, moeilijk, saai, gek, vermoeiend, hilarisch, mooi, aangrijpend,)
- Wat vond je het leukst / mooist/ beste bij het thema passen? Waarom?

Opdracht

Maak met 3 kinderen een woordweb over vriendschap. Wat hoort er allemaal bij?

Maak ieder voor zich een kort gedicht waarin een aantal woorden uit het woordweb terug komen.

Maak een uitnodiging voor iemand die een vriend kan gebruiken. Aan de binnenkant mag je het gedicht schrijven.

Heel fijn als een foto van de bloempot ge-appt of gemaïld worden naar Marjolein:

0619352236 / marjolein@trefpuntheusden.nl

Graag voorzien van naam school , groep en leerkracht.